

Min stil: Mette Rode Sundström

Danska Mette Rode Sundström, ägare av auktionssajten Lauritz.com, har ett spektakulärt hem. Voluminöst, maximalistiskt och inte det minsta danskt.

AV JESPER HÖGSTRÖM

Hur skulle du beskriva ditt hem?

– Mycket maximalistiskt! Spektakulärt, anorlunda, svulstigt! En mångfald av uttryck! Inte en grå fläck i mitt hem! Vi har inte så många designklassiker, eftersom de ofta är ganska minimalistiska, men annars blandar vi perioder och stilar, ett nutidsuttryck blir mer intressant när man sätter det bredvid något historiskt som en antikvit. Men allt måste ha något på hjärtat, kan man säga så på svenska? Det måste ha något som säger: jag måste göra det här.

Kan du nämna något exempel?

– Ja, våra två svulstiga soffor i mörkröd velvetour, de är modernt formgivna men med voluminös Chesterfieldtouch... Av en italiensk designer som heter Rodolfo Dordoni. Och så har vi en fantastisk lampa i marmor, också av en italienare, en konstnär som heter Fernando Vichi, som föreställer en korall, och i den en mussla, och i musslan en naken kvinna... jag älskar skulpturala former.

Har du med dig den smaken hemifrån?

– Nja, kanske, min mor är konsthantverkare och väver mattor, knypplar och målar, på så sätt fick jag med mig en passion och ett intresse för hantverk och tradition, fast jag inte själv är skapande och kreativ.

Din stil känns inte direkt dansk?

– Nej, den danska smaken är mer minimalistisk, räta linjer, grafiskt, Arne Jacobsen, vitt svart och pastell. Jag gillar INTE räta linjer! Så på många sätt är vårt hem motsatsen till det danska, men jag tycker att det finns ett mer gemensamt mindset nu för tiden, inte tyskt, svenskt, eller engelskt, utan...

Globaliserat?

– Nemlig. Och det intresserar mig, somliga

Mette är väldigt konstintresserad, på väggarna hemma hänger bland annat konst av Eske Kath.



Soffa designad av Rodolfo Dordoni.

säger att det blir tråkigt, att allt ser likadant ut. Jag säger att där det förut fanns en enda tendens, där finns det nu trettio olika tendenser, det finns inga regler, inga konventioner.

Och ditt hem är ett exempel på det?

– Ja. Jag tycker om att våra gäster alltid kan gå på upptäcksfärd där hemma. De blir inte klara på tio minuter. Vi har väldigt många konstverk också, minst 300 stycken, det är allt från en ung dansk som hete Eske Kath till Damien Hirst, jag är inte vild med allt han gör, när han lägger djur i formalin, det är inte mig. Men hans sommerfugle... vad säger man på svenska?

Fjärilar.

– Ja, och så bredvid dem Jens Juel, en dansk porträttmålare från 1700-talet, precisa porträtt, fast i dag skulle vi kanske inte tycka att de ligger så nära verkligheten...

Har ni något inredningsprojekt?

– Vår vingård i Provence, Château Vignelaure, det är ett unikt hus, ja, det får man ju inte säga om sitt eget hus, men så är det ändå. Det är på 1 200 kvadrat så DET är ett inredningsprojekt. Vi är bra på att köpa men inte bra på att sälja, så det är bra att ha plats!

Till sist, vi har någonting i Sverige som kallas "fredagsmys". Har ni något liknande hos er?

– Det beror på var vi är, i Köpenhamn, Stockholm eller Frankrike. Men klockan tre varje fredag eftermiddag serverar vi ett glas vin från vår egen gård på jobbet i Köpenhamn. Det är ett sätt att markera att nu är det helg, visserligen jobbar vi hela tiden, men på veckorna är arbetet daglig ledning och det jobb vi gör på helgerna är mer på skoj. □

Den galna italienska gummivasen hittar du också hemma hos Mette.



Ett av Mettes älskade soffbord är gjort i limited edition av konstnären Björn Wiiblad.



Mette Rode Sundström driver auktionssajten Lauritz.com tillsammans med maken Bengt Sundström.

HEMMAFAVORITER

SOFFA: Soffa Hall, design Rodolfo Dordoni för Driade köpt på Lauritz.com.

STOL: Bruno Mattssons klassiker Jetson i rött skinn. Producerad av Dux och köpt på Lauritz.com.

SOFFBORD: Svenske Erik Johanssons bord Klot-Johan från 1940-talet. Köpt på Lauritz.com.

PORSLIN: Rörstrands matservis Julia från 1900-1917. Vacker Jugend formgivning och motiv.

SÅNGKLÄDER: Yves Delormes, Sonia Rykiel, Bacara, Georg Jensen Damask...Alla lyxmärken med hög kvalitet.

PARFYM: Jag varierar mellan alla Chanel parfym.

PÅ VÄGGARNA: Den unge danske konstnären Eske Kath. Köpt på Galleri Mikael Andersen. Samt den danska mästaren Jens Juel köpt på Lauritz.com.



Lampa av italienska konstnären Fernando Vichi.

Sängkläder från Sonia Rykiel.

